

Een mooie herinnering aan

mevrouw

Mariette Daneels

echtgenote van Frans Eggers

Geboren te Westerlo op 27 februari 1943 en zachtjes
van ons heengegaan in het wzc H. Familie te
Heist-op-den-Berg op 23 augustus 2024.

Ingrid en Eddy

haar kinderen

Bart en Tinneke

Line, Nelle

Tom en Leila

haar klein- en achterkleinkinderen

Een beetje sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is dikwijls ontgaan,
je zegt, ik ben wat moe,
en op een keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe.

T. Hermans

*Met dank aan de huisarts Dr. Laurens Laeremans
en aan het personeel van wzc H. Familie te
Heist-op-den-Berg voor de toegewijde
en liefdevolle zorgen.*