

Wachtend aan de overkant
gelovend dat dit niet het einde is
kijk ik uit naar de morgen
waar we allen weer samen zullen zijn.

Mevrouw

Jeannine Van Rompaey

weduwe van Theo Van Passel

Geboren te Booischot op 4 januari 1943 en in het bijzijn van
de familie zachtjes ingeslapen in het wzc Berkenhof
te Heist-op-den-Berg op 7 juli 2024.

Wij nodigen u vriendelijk om samen met ons afscheid
te nemen in de aula Nethnhof, Vloeikensstraat 1 te
Hulshout, op **zaterdag 13 juli 2024 om 10 uur**.

Samenkomst in de aula om 9.45 uur.

De urne zal bewaard worden in het columbarium
op het kerkhof van Booischot.

U kan Jeannine, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te
Hulshout, **donderdag 11 juli van 19 uur tot 20 uur**.

Dit melden u:

Eric Van Passel

haar zoon

haar broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

de families Van Rompaey, Van Passel, Jehin en De Roover.

*Met dank aan de huisarts Dr. Geert Van Aerde en aan het
personeel van het wzc Berkenhof, 3^e afdeling, te
Heist-op-den-Berg voor de toegewijde
en liefdevolle zorgen.*

Rouwadres:

Familie Jeannine Van Rompaey

p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17