

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan
stilletjes heengegaan.

De heer

Jules Wuyts

echtgenoot van Marie-Louise Van Weert

Geboren te Booischot op 3 april 1942 en
onverwacht thuis te Begijnendijk
overleden op 29 maart 2025.

Lid van WTC De Ware Vrienden

We nodigen u vriendelijk uit om mee afscheid te nemen
in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout,
op **zaterdag 5 april 2025 om 11 uur**.

Samenkomst in de aula om 10.45 uur.

De urne zal begraven worden in het urnenveld
op het kerkhof van Begijnendijk.

U kan Jules, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op **donderdag 3 april van 18.30 uur tot 19.30 uur**.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Marie-Louise Van Weert

zijn echtgenote

Sandra Wuyts en Ivan Van Blyenberg

Killian

Zoë

Sergio en Jana, en Eloïse

Nico† Wuyts

*zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind*

zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Wuyts, Van Weert, Wyns en Mergaerts.

Rouwadres:

Familie Jules Wuyts

p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout