

We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”
maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is.

De heer

Frans Willems

echtgenoot van Liliane Van Kelst

Geboren te Berlaar op 8 september 1943 en in het
bijzijn van zijn geliefden thuis te Itegem
zachtjes ingeslapen op 4 juni 2024.

Lid van Samana
Oud keeperstrainer KFC Itegem

Wij nodigen u vriendelijk uit om mee afscheid te nemen
van Frans in de aula Nethehof, Vloekensstraat 1 te
Hulshout, op **woensdag 12 juni 2024 om 11 uur**.

Samenkomst in de aula om 10.45 uur.

De urne zal thuis bewaard worden in zijn vertrouwde omgeving.

U kan Frans, samen met de familie, groeten aan de urne
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te
Hulshout, dinsdag 11 juni van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Frans Willems
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Liliane Van Kelst

zijn echtgenote

Pascal Willems en Sandra Goyvaerts

zijn zoon en partner

Jos† en Louisa Tilemans - Willems

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Jos en Maria† Willems - Dercon en vriendin Ida

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Marie-Louise† Van Kelst

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn broer, zus, neven en nichten

de families Willems en Van Kelst.

*Met dank aan de huisarts Dr. Pascal Verbiest en aan
het thuisverplegingsteam van het Wit-Gele Kruis
voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.*

www.begravenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17