

Voor jou ging het sterven niet ineens,  
je hebt er moedig voor gestreden.  
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld,  
ook niet wat je hebt geleden.

De heer

# Willy Wuyts

Geboren te Booischot op 4 juni 1952 en vredig  
ingeslapen in het wzc Sint-Augustinus  
te Berlaar op 5 mei 2025.

We nodigen u vriendelijk uit om mee afscheid  
te nemen op het kerkhof van Booischot,  
op **zaterdag 10 mei 2025 om 11.30 uur**,  
waarna we hem aldaar uitstrooien.

U kan Willy groeten in het funerarium  
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,  
op **donderdag 8 mei van 19 uur tot 20 uur**.

Rouwadres:  
Familie Willy Wuyts  
p/a Begr. Dirk Van Baelen  
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Dit melden u

Roger† en Imelda Laeremans - Wuyts  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Willy en Annie Moortgat - Wuyts  
en kinderen

Alfonst† en Rosa Scheerens - Saliën  
kinderen en kleinkinderen

Henri en Martha Saliën - Van Hoogten  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

*zijn broer, zussen, schoonbroer,  
schoonzus, neven en nichten*

de families Wuyts en Van de Leest.

*Met dank aan het zorgteam van het wzc Sint-Augustinus  
te Berlaar voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.*

Geen bloemen, geen kransen.