

Een lege plek,
een groot gemis,
een mooie herinnering,
is alles wat er nog is.



De heer

Willy De Roover

weduwnaar van Julia Van Uffel

Geboren te Betekom op 26 mei 1935 en in het bijzijn
van zijn dochter onverwacht thuis te Betekom
overleden op 29 februari 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om mee afscheid te nemen
in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout,
op **zaterdag 9 maart 2024 om 10.30 uur**.

Samenkomst in de aula om 10.15 uur.

De begraafing heeft plaats op het kerkhof
van Betekom in het familiegraf.

U kan Willy, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
vrijdag 8 maart 2024 van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Willy De Roover
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Marc en Sandra De Neef - De Roover

zijn kinderen

Milan De Neef en Britt Luyckx

zijn kleinzoon en vriendin

Michael en Greta Baumans - Geudens
kinderen en kleinkinderen

zijn broer en schoonzus

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families De Roover, Van Uffel, Baumans.

*Met dank aan de huisarts Dr. De Boeck voor de goede zorgen
en aan allen die hem de laatste weken nog
vereerden met een bezoekje.*