

Omhullend en vertrouwd
tekent zich het blauw
van zorg en nabijheid
groot is wie naast je staat
en met je meegaat
sterk is wie je laat gaan
en je vrij maakt.
(Claire Van Den Abeele)

De familie dankt u voor uw medeleven.

Rouwadres:
Familie Walter sluyts
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015-22.21.17



Een dankbare herinnering aan
de heer
Walter Sluyts

Geboren te Bouwel op 31 oktober 1949 en in het
bijzijn van zijn familie zachtjes ingeslapen
in het AZ St.-Elisabeth te Herentals
op 15 februari 2025.

Lid van de Herenthoutse wiel-
en supportersclub



Naar wens van de overledene nemen we afscheid in intieme kring en
bewaren zijn urne in een voor hem vertrouwde omgeving.

U kan Walter, samen met de familie, groeten in het funerarium Dirk Van Baelen,
Grote Baan 210 te Hulshout, **donderdag 20 februari 2025 van 18.30 uur tot 19.30 uur.**

Stefan en Hilde Helsen - Sluyts
Lien en Warre
Robbe

Kurt en Wendy Bierinckx - Sluyts
Britte en Elise

Alfons† en Jeanne Sluyts - Vervoort

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

zijn kinderen en kleinkinderen

zijn moeder

*Met dank aan Dr. Bries en Dr. Mentens, zijn huisarts Dr. Offermans,
Thuiszorg Kempen en aan het Wit-Gele Kruis voor de thuisverpleging.*

Verdriet komt zacht, wanneer de wereld slaapt,
het fluistert waar niemand anders raakt.
Een lege kamer, gevuld met gemis,
de schaduw van iets wat er niet meer is.

Het lijkt eindeloos, een bodemloze zee,
golven van herinneringen nemen je mee.
Naar stemmen, naar blikken, naar een tijd vol licht,
maar je vindt alleen stilte, een duister gedicht.

En toch, in die stilte, schuilt een kleine kracht,
een bewijs dat je liefhad, met alles wat je had.
Want verdriet is de prijs van een ziel die voelt,
van liefde die dieper dan woorden bedoelt.

Dus, draag het, hoe zwaar, hoe stil ook je strijd,
verdriet is een lantaarn, een vlam door de tijd.