

Als ik dood ben, treur dan niet.  
Ik ben niet echt dood, moet je weten,  
het is mijn lichaam dat ik achterliet.  
Dood ben ik pas als je mij bent vergeten.

Mevrouw

*Rosette Luyten*

echtgenote van René Lambaerts

Geboren te Begijnendijk op 28 oktober 1942 en zachtjes  
van ons heengegaan in het Imeldaziekenhuis  
te Bonheiden op 28 maart 2026.

Wij nemen afscheid in intieme kring en bewaren haar urne  
in een voor haar vertrouwde omgeving.

U kan Rosette, samen met de familie, groeten aan de urne  
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te  
Hulshout, **woensdag 1 april 2026 van 19 uur tot 20 uur.**

Rouwadres:

Familie Rosette Luyten

p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

[www.begrafenissendirkvanbaelen.be](http://www.begrafenissendirkvanbaelen.be) - 015/22.21.17

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

René Lambaerts

*haar echtgenoot*

Hans Lambaerts en Sylvie Verschuere

Louise en Jana

Anna en Yoren

Max

Ayhan

Hilde en Jo Arras - Lambaerts

Tine en Evert

Pieter

Nele en Elien

*haar kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkind*

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven  
en nichten

de families Luyten, Lambaerts, Janssens en Versweyveld.

*Met dank aan het huisartsenteam De Dijk,  
de medewerkers van het wzc Edelweis, woongroep  
Bloementuin, in Begijnendijk, het team Bijzondere Zorgen  
van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden  
en in het bijzonder haar zussen.*