

Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan
stilletjes heengegaan.



Mevrouw

Paula Willems

weduwe van Jules Helsen

Geboren te Morkhoven op 19 september 1931 en
van ons heengegaan in het AZ Sint-Elisabeth
te Herentals op 27 april 2025.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk
uitnodigen, heeft plaats in de parochiekerk van H. Carolus-
Borromeus te Heultje (Westerlo) op **zaterdag 3 mei 2025**
om 10 uur, gevolgd door de begraafing van de urne bij haar
echtgenoot op het plaatselijk kerkhof.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur.

U kan Paula, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op vrijdag 2 mei van 18 uur tot 19 uur.

Rouwadres: Familie Paula Willems
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17

Dit melden u

Leo† Helsen
kind en kleinkinderen

Jeroom en Marie-Louise Van de Sande - Helsen
kinderen en kleinkinderen

Frans en Marleen Helsen - Bakkovens
kinderen en kleinkinderen

Marc en Gerda Helsen - Van Roy
kinderen en kleinkinderen

Luc en Christel† Helsen - Kerckhofs
kinderen en kleinkinderen

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

haar zus, schoonzus, neven en nichten

de families Willems, Helsen, Biermans en Tops.

Met dank aan de thuisverpleging
voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.

Herdenkingseucharistie vanwege de parochie
in de kerk op zaterdag 7 juni 2025 om 19 uur.