

Voor jou ging het sterven niet ineens,  
je hebt er moedig voor gestreden.  
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld  
ook niet wat je hebt geleden.

Mevrouw  
**Paula**  
**Van der Auwera**

weduwe van Florent Claes (+2018)

Geboren te Duffel op 23 januari 1928 en van  
ons heengegaan in het wzc Sint-Jozef  
te Wiekevorst op 29 januari 2025.

We nodigen u vriendelijk uit om mee afscheid te nemen  
in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout,  
op **woensdag 5 februari 2025 om 11 uur**.

Samenkomst in de aula om 10.45 uur.

De urne zal bewaard worden in familiale kring.

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar petekind, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Van de Auwera en Claes.

*Met dank aan de huisarts Dr. Marivoet en aan het personeel  
van het wzc Sint-Jozef, woongroep Schrieken, te Wiekevorst  
voor de goede zorgen.*

Rouwadres:

Familie Paula Van der Auwera

p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

[www.begrafenissendirkvanbaelen.be](http://www.begrafenissendirkvanbaelen.be) 015-22.21.17