

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Paul Schroven

weduwnaar van Chantal Heylen

Geboren te Turnhout op 28 november 1960 en in het bijzijn
van zijn familie zachtjes ingeslapen te Zoerle-Parwijs
in het wzc Perwijshof op 26 juni 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout,
op **zaterdag 6 juli 2024 om 10 uur**, gevolgd door de begrafening
van de urne bij zijn echtgenote op het kerkhof van Heultje.

Samenkomst in de aula om 9.45 uur.

U kan Paul, samen met de familie, groeten in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op **vrijdag 5 juli van 19 uur tot 20 uur**.

echtgenoot van
Chantal (†) Heylen

papa van
Jens Schroven
Stijn Schroven

zoon en schoonzoon van
Louis (†) en Lisette (†) Schroven - Verwimp
René (†) en Suzanne (†) Heylen - Gysemans

zijn zus, broer, schoonzussen, schoonbroers, neef en nicht

verwant met de families
Schroven, Heylen, Verwimp en Gysemans.

*Met dank aan de huisarts Dr. G. Van Lommel en
aan het personeel van het wzc Perwijshof
voor de goede zorgen.*

Rouwadres:
Familie Paul Schroven
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begravenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17