

*Leef vandaag want niemand
beloofd je morgen.*

Mevrouw

Odilia Truyens

Geboren te Booischoot op 7 november 1950 en zachtjes
van ons heengegaan in het wzc H. Familie te
Heist-op-den-Berg op 1 juni 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om mee afscheid te nemen
in de aula Nethnhof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout,
op **zaterdag 8 juni 2024 om 12 uur.**

Samenkomst in de aula om 11.45 uur.

De urne zal bewaard worden in het columbarium
op het kerkhof van Booischoot.

Rouwadres:
Familie Odilia Truyens
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Karel en Jacqueline Truyens - Gysemans
Henri en Marina Truyens - Baeten
Jos en Annie Truyens - Van Meensel

haar broers en schoonzussen

Jürgen en Martine Truyens - Penners
Tim en Kirsten Peeters - Truyens
Zita, Lennert

Renaat en Karen Willems - Truyens
Lauren

Ludo en Shana Delchambre - Truyens
Elise, Feline, Cilou

Kristof en Dorien Van Hof - Truyens
Iluna, Hailey

Siebe en Lara Truyens - Delsard



haar neven en nichten

de families Truyens en Van Woensel.

*Dank voor de warme steun en hulp van mijn familie en
vrienden in het speciaal Fin, de huisartsen Suzy Vercalsteren
en Astrid Rectem, de directie, personeel en vrijwilligers
van het wzc H. Familie te Heist-op-den-Berg.*

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17