

*Bloemen vol dartelende vlinders  
en wind die zachtjes  
ruist door de bomen,  
ik zie mijn bloementuin  
en weet de tijd van rust  
is nu eindelijk gekomen.*

Mevrouw  
***Maria Huysegems***

weduwe van Paul De Raedt

Geboren te Herselt op 23 juni 1930 en zachtjes van ons heengegaan in het  
Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 15 september 2024.

Lid van OKRA en Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen in de aula Nethehof,  
Vloeikensstraat 1 te Hulshout, op **vrijdag 20 september 2024 om 13 uur**.

Samenkomst in de aula om 12.45 uur.

De urne zal begraven worden bij haar echtgenoot in het urnenveld op het kerkhof van Westmeerbeek.

U kan Maria, samen met de familie, groeten aan de urne in het funerarium Dirk Van Baelen,  
Grote Baan 210 te Hulshout, op **woensdag 18 september van 19 uur tot 20 uur**.

Dit melden u:

Lizette De Raedt en Willy Van Elven

Viviane† De Raedt  
Kim en Kristof  
Femke, Ferre

Guy en Liliane Naulaerts - De Raedt  
Bjorn

*haar kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen*

de families Huysegems, De Raedt, Verdonck en Faes.

*Met dank aan het team van Marleen Van Bel voor de thuisverpleging.*

Rouwadres:  
Familie Maria Huysegems  
p/a Begr. Dirk Van Baelen  
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout  
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015-22.21.17