

Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten leven.



De heer

Marcel Vermeylen

Geboren te Booischoot op 27 november 1949 en vredig
van ons heengegaan in het Imeldaziekenhuis te
Bonheiden op 13 december 2024.

Wij nemen afscheid in intieme kring en strooien
zijn as uit op de strooiweide van het kerkhof van Booischoot.

Rouwadres:
Familie Marcel Vermeylen
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Dit melden u:

Jost en Chantalle Vermeylen - Pepermans
Anna Vermeylen
Emiel en Jeannine Witvrouwen - Vermeylen
Guido† en Godelieve Vervloessem - Vermeylen
zijn zussen, schoonbroer en schoonzus

Nick en Steffi Van Looy - Vermeylen
Warre
Rudy en Sandra Van Schil - Hofmann
Tinneke
Petra Hofmann
Brent
Michel en Els Witvrouwen - Theys
Lara en vriend Kai
Eddy Witvrouwen en Sofie Janssens
Elias en vriendin Bo
Jarne
Cindy Vervloessem en Nico Verhoeven
Frauke en vriend Vic
Eric Vervloessem en Dorien Pardon

zijn neven en nichten

de families Vermeylen en Goor.

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17