

Als lijden teveel wordt
en leven doet pijn
als de last te groot is
om hier nog te zijn
dan wordt een einde
het begin van gemis
loslaten uit liefde
hoe zwaar het ook is.

De heer

Marcel Bosmans

echtgenoot van Cecile Van der Staey

Geboren te Booischot op 27 maart 1938 en in het bijzijn van
zijn familie vredig ingeslapen in het Imeldaziekenhuis
te Bonheiden op 19 oktober 2024.

Wij nemen afscheid in intieme kring en begraven zijn urne
in het urnenveld op het kerkhof van Booischot.

U kan Marcel, samen met de familie, groeten aan de urne in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op **woensdag 23 oktober van 19 uur tot 20 uur**.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Cecile Van der Staey

zijn echtgenote

Wim en Diane Wouters - Bosmans
Sven en Anke Wouters - Van Dessel
Aurelie

*zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind*

zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzus

de families Bosmans en Van der Staey.

*Met dank aan de huisarts Dr. Geert Cologne,
Thuisverpleging Team Conny Boons,
kinesiste Renee Bussels en aan
het verplegend personeel van het Imeldaziekenhuis,
te Bonheiden voor de goede zorgen.*

Rouwadres:

Familie Marcel Bosmans

p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17