

Als ik dood ben,
treur dan niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten,
het is mijn lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als je mij bent vergeten.

De heer

Mandus Cle

echtgenoot van **Virginie Nagels**

Geboren te Westmeerbeek op 19 mei 1934 en in het
bijzijn van zijn familie zachtjes ingeslapen
thuis te Hulshout op 19 juli 2024.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te
Hulshout, **donderdag 25 juli 2024 om 10.30 uur.**

Samenkomst in de aula om 10.15 uur.

Naar wens van de overledene zal zijn as verstrooid
worden op de begraafplaats van Hulshout.

U kan Mandus, samen met de familie, groeten in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout, op
woensdag 24 juli van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

verwant met de families Cle en Nagels.

*Met speciale dank aan Kristof als zijn vaste begeleider en
aan allen die hem met de beste zorgen hebben omringd.*

Rouwadres:
Familie Mandus Cle
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17