



*Ik ben moe na de lange reis.
Al wat ik vraag, is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.*

Wij rouwen om het heengaan van

de heer

Louis Meys

Geboren te Hallaar op 17 oktober 1938 en vredig ingeslapen
in het wzc Sint-Jozef te Wiekevorst op 12 februari 2024.

De crematie en het afscheidsmoment heeft plaats in intieme kring.
De as zal verstrooid worden op het kerkhof van Hallaar.

U kan een laatste groet brengen aan Louis in het funerarium Dirk van Baelen,
Grote Baan 210 te Hulshout, na telefonische afspraak.

Rouwadres: Familie Louis Meys, p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015 / 22.21.17