

Als ik dood ben,
treur dan niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten,
het is mijn lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als je mij bent vergeten.

Kenny Proost

Geboren te Bonheiden op 15 april 1994 en
onverwacht overleden te Westmeerbeek
op 23 april 2026.

Wij nemen afscheid in intieme kring en verstrooien zijn as
uit op de strooiweide op het kerkhof van Hulshout.

U kan Kenny en laatste groet brengen in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op maandag 27 april en dinsdag 28 april
telkens na telefonische afspraak.

Rouwadres:
Familie Kenny Proost
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Erwin en Ann Proost - De Ruyver

zijn ouders

Cindy en Rudy
Kjento
Kilian

Heikki
Sterre
Matse
Renske

John
Keano

zijn zus, broers, schoonbroer, neven en nichten

zijn nonkels, tantes, neven en nichten

de families Proost en De Ruyver.