

Zoveel moed getoond  
zo intens gestreden  
niet eens voor zichzelf  
liefde was zijn reden.

De heer

# Jules 'Julleke' Weuts

Geboren te Itegem op 14 mei 1938 en zachtjes  
ingeslapen in het Imeldaziekenhuis te  
Bonheiden op 20 februari 2025.

Lid van Licht en Liefde

We nodigen u vriendelijk uit om mee afscheid te nemen  
in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout,  
op **zaterdag 1 maart 2025 om 10 uur**.

Samenkomst in de aula om 9.45 uur.

De urne zal begraven worden in het urnenveld  
op het kerkhof van Itegem in intieme kring.

U kan Jules, samen met de familie, groeten in het  
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,  
op **donderdag 27 februari van 19 uur tot 20 uur**.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Wim en Carina Weuts - Kuyle

Kelly en Denny

Jill, Tess, Matizz

Davy en Jessica

Arthur, Wart

Conny en Alex Weuts - De Preter

Malika en Vincent

Marieke, Amélie

*zijn kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen*

zijn broer, schoonzussen, neven en nichten

de families Weuts en De Wever.

*Met dank aan de huisarts Dr. Els Hordiers, Familiehulp,  
het Wit-Gele Kruis en aan het verplegend personeel van  
het Imeldaziekenhuis te Bonheiden voor de goede zorgen.*

Rouwadres:

Familie Jules Weuts

p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

[www.begrafenissendirkvanbaelen.be](http://www.begrafenissendirkvanbaelen.be) - 015/22.21.17