

Je hoeft niet zo sterk te zijn
om iets vast te houden,
maar je moet heel sterk zijn
om iets los te laten.



Jos Claes

voor altijd "ons papske"

10 juli 1937 - 11 april 2026

Op **donderdag 16 april 2026** is er de mogelijkheid tot
het brengen van een laatste groet aan de urne van
18.30 uur tot 20.30 uur in de Sint Hubertushoeve,
Vinkendreef 14 te 2460 Lichtaart.

Om 19.30 uur staan we even stil met enkele
herinneringen uit zijn lange leven en
brengen een laatste toast voor papske.

Op een later tijdstip strooien we zijn as uit op
het kerkhof van Heultje in intieme kring.

Marie-Louise "mamske"

zijn "sus"

Linda en Rik

zijn dochter en partner

Kenny en Jolien
Sten en Kitty

zijn kleinzonen en partners

Fenne
Niene

zijn oogappeltjes

Nancy en Paul
kinderen en kleinkinderen

zijn nichtje en familie

Veel dank aan iedereen voor de bereidwillige
hulp en warme zorgen.

Rouwadres:
Familie Jos Claes
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17