

Ik verlaat diegene die ik liefheb
om terug te gaan naar hen
die ik niet missen kon.



Ingrid Vanluchene

Geboren te Antwerpen op 7 juli 1972 en in het
bijzijn van haar moeder zachtjes ingeslapen
in het UZ Gasthuisberg te Leuven
op 16 augustus 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de
parochiekerk van H. Carolus-Borromeus te Heultje
op **woensdag 23 augustus 2023 om 11 uur**.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.40 uur.

De urne zal bewaard worden in een
voor haar vertrouwde omgeving.

U kan een laatste groet brengen aan Ingrid in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te
Hulshout, vrijdag 18 augustus van 17 uur tot 20 uur
en zaterdag 19 augustus van 14 uur tot 17 uur.

Rouwadres: Familie Ingrid Vanluchene
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Eddy (Berry) † en Magda Vanluchene - Seys

haar moeder

Jef Seys en Lucy Nurzynska

José † en Thérèse † Vanluchene - Vlaeminck
kinderen en kleinkinderen

Andy † en Adrienne † Vanluchene - Van Santvliet
kinderen en kleinkinderen

Fernand † en Henny Van Beveren - Vanluchene
kinderen en kleinkinderen

haar nonkels, tantes, neven en nichten

Maria Seys

Ludo en Nancy Taeldeman - Jacobs
Cindy, Giovanni †

haar groot tante en aanverwanten

de families Vanluchene en Seys.

*Met dank aan de huisarts Dr. Laura Lipschütz, aan
Josée, Ria, Evi, Nele, Hilde, Lut, Hilde en Nikita
voor de thuisverpleging en aan allen die
haar met de beste zorgen hebben omringd.*