

Bloemen vol dartelende vlinders
en wind die zachtjes ruist door de bomen
ik zie mijn bloementuin en weet
de tijd van rust is nu eindelijk gekomen.

Mevrouw

Gusta Van den broeck

weduwe van François Van Dingenen

Geboren te Westerlo op 1 april 1931 en overleden te
Westerlo in het wzc Parel der Kempen op 21 april 2026.

We nemen afscheid in intieme kring en strooien
haar as uit op de strooiweide op het
kerkhof van Zoerle-Parwijs.

U kan Gusta, samen met de familie, groeten in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout, op
dinsdag 28 april 2026 van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres:

Familie Gusta Van den broeck
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Hilda en Frans
Wendy en Gary
Lars
Kevin en Similia en kinderen Amber, Siebe
Erwin
Jorre
Femke

Maria en Leo
Ann en Bert
Vince en Caro
Joni en Dario
Caro en Xander
Annemie
Lara
Lily
Lio
Nathalie en Christof
Oliver

Vera en Hans
Sarah
Ian en Elyne
Jana
Ignace en Megge
Elouise
Achil
Gus

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

de families Van den broeck, Van Dingenen, Schoovaerts en Oeyen.

*Met dank aan de huisarts Dr. Carl Maes en aan het
personeel van het wzc Parel der Kempen,
woongroep Zeven Dreven, te Westerlo
voor de goede zorgen.*