



Ik ben moe na de lange reis.
Al wat ik vraag, is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.

Frans Lankers

(De Witte)

weduwnaar van Julia Deckers

Geboren te Ramsel op 28 mei 1944 en thuis
te Hulshout overleden op 18 augustus 2024.

Dit melden u:

Peggy

Joost en Gwenny en kinderen
Jill en Willem en kinderen
Charlien en Bastijn en kinderen

Maggy en Ronny

Phyllis en Arkin
Lindsey en Richie en kinderen
Defny en Jurgen en kinderen

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Wij nemen afscheid in intieme kring en strooien
zijn as uit op het kerkhof van Hulshout.

Telkens als je water ziet,
denk aan mij zonder verdriet
zoals ik ben, zoals ik was,
't is goed geweest, ik ga alvast.

*Voor elk gebaar van vriendschap, troost
en medeleven, danken wij u van harte.*