

*Als ik dood ben, treur dan niet.
Ik ben niet echt dood, moet je weten,
het is mijn lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als je mij bent vergeten.*

Filip Van De Sande

Geboren te Herentals op 12 januari 1970 en onverwacht
overleden te Divonne-les-Baines (Frankrijk)
op 20 april 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1
te Hulshout, op **zaterdag 11 mei 2024 om 10 uur**.

Samenkomst in de aula om 9.45 uur.

De urne zal begraven worden in het urnenveld op
het kerkhof van Morkhoven in intieme kring.

U kan Filip, samen met de familie, groeten aan de urne
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210
te Hulshout, vrijdag 10 mei van 19 uur tot 20 uur.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Alfonst† en Paula Van De Sande - Smets

zijn moeder

Werner en Souad Van De Sande - Agris

Roy en Eva, Artuur

Yasmin

Lisa

Lucas

Ines

Liam

Gunter† en Christel Van De Sande - Van den Bosch
en Patrick Pelgrims

Jorn

Dieter

Chantal Van De Sande

Anton en Aurelia

Aline

zijn broer, zus, schoonzussen, neven en nichten

De families Van De Sande en Smets.

Rouwadres: Familie Filip Van De Sande

p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17