

Emiel Keuleers

“Milleke Dop“

geboren te Beerzel op 23 november 1946 en onverwacht
van ons heengegaan in het H. Hartziekenhuis te Lier op 28 januari 2025.

We nemen afscheid in intieme kring en strooien zijn as uit
op de strooiweide van het kerkhof van Heist-op-den-Berg.

*Liefde overstijgt ons verlies
jij laat een stukje van jezelf achter bij iedereen
en geeft nu licht, zo dicht en toch zo ver.*

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Lizette Van Es († 2024)

zijn echtgenote

Jan en Ann Vercammen - Keuleers
Bart en Kristel Keuleers - Derboven

zijn kinderen

Pieter-Jan Vercammen en Marlies Van Dyck
Thomas Vercammen en Loranne Helin

zijn jongens

Freddy en Jeannine† Van den Bruel - Keuleers
Tom† (Von Lucky), en Sem
Liesbeth, zijn petekind, en David
André en Simonne Van Es - Verhaegen
Annick en Joris, en Gill

zijn schoonbroers, schoonzus en aanverwanten

Paula Volckaerts
kind, kleinkinderen en achterkleinkind

meter van Bart

Met bijzondere dank aan dokter Hilde Van den Bergh

Emiel



We vergeten jou nooit...

Rouwadres: Familie Emiel Keuleers
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015-22.21.17