

Papa, mijn held,
op deze speciale dag, een dag vol gemis,
denk ik aan jou, mijn grote voorbeeld, mijn held,
en stuur ik je mijn liefde, een eerbetoon aan de
vader die ik mis, boven in de lucht.
Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan.
Je bent niet langer hier bij mij, maar je leeft voort
in mijn hart.
Het leven is soms oneerlijk.
Het leven doet soms pijn, maar ons hart is gevuld
met herinneringen, met mooie dierbare momenten,
soms groot, soms best wel klein.
Quinton

Rouwadres: Familie Dave Smouts
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begravenissendirkvanbaelen.be - 015-22.21.17



Met droefheid in ons hart melden
wij u het plotse overlijden van

Dave Smouts

echtgenoot van Katty Van Obberghen

° Brasschaat 10 december 1973
† Heultje 22 juli 2024

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Katty Van Obberghen

zijn echtgenote

Roxanne Smouts
Quinton Smouts

zijn kinderen

zijn broers, zus en aanverwanten

Wij nodigen u vriendelijk uit om mee afscheid te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat1 te Hulshout, op **maandag 29 juli 2024 om 11 uur**.

samenkomst in de aula om 10.45 uur.

De urne zal thuis bewaard worden
in zijn vertrouwde omgeving.

Belangrijk is niet alleen
de weg die je gaat
maar ook de sporen
die je achterlaat.

Afscheid is wanhoop
Afscheid doet pijn
Afscheid is het besef dat
je er niet meer zult zijn
Afscheid is angst
Afscheid is kil
Afscheid is jou laten gaan
Afscheid is onmacht
Afscheid is verdriet
Afscheid is de leegte
die niemand echt ziet.

Je mag nu rusten
Je bent nu vrij
Niet meer hier
maar voor altijd dichtbij.

De familie dankt u voor uw medeleven
en woorden van troost.