

Als leven lijden wordt,
is loslaten liefde.



Mevrouw

Anna Bruynseels

weduwe van Achiël Deckers

Geboren te Hulshout op 23 september 1931 en in het bijzijn van haar familie zachtjes ingeslapen te Herselt in het wzc Sint-Barbara op 2 november 2024.

Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Mattheus te Hulshout op **zaterdag 9 november 2024 om 10 uur**, gevolgd door de begraafing van de urne in het urnenveld op het plaatselijk kerkhof.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur.

U kan Anna, samen met de familie, groeten in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout, **vrijdag van 18 uur tot 19 uur**.

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Jef en Greta Pauwels - Deckers

Tom en Kelly

Anthe en Michael

Vince

Dean

Sanne en Stijn

Felix

Kobe*

Casper

Guy en Sonja Meuris - Deckers

Sara en Jan

Sten

Niel

Nick en Anaïs

Luca

Roan

Céleste

Stef en Daisy

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Bruynseels, Deckers, De Ryck, Van De Putte, Verlinden en Wouters.

Met dank aan de huisarts Dr. Peter Vanhulsel en aan het personeel van het wzc Sint-Barbara, afdeling De Parel, te Herselt voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.

Herdenkingsviering vanwege de parochie in de kerk op zondag 8 december 2024 om 10.30 uur.

Rouwadres: Familie Anna Bruynseels
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17