

Ik verlaat hen die ik liefheb
om terug te vinden
wie ik zo innig heb liefgehad.

Na een gelovig en gelukkig leven is naar zijn Schepper weergekeerd

de heer
René Van Loo

zoon van wijlen Alfons en Leonie Van Loo - Vets

Geboren te Hallaar op 23 januari 1936 en in de
Heer ontslapen op 6 oktober 2021 te Lier in het
H. Hartziekenhuis, gesterkt door de H. Sacramenten.

Schatbewaarder van het Kerkfabriek O.-L.-Vrouw
Kamenier van het O.-L.-Vrouwbeeld
Zilver ereteken van de Diocesane Orde van Verdienste
Ere-conservator en bestuurslid van de Koninklijke Heemkring Die Swaene
Lid van verschillende Heemkundige kringen
Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de
parochiekerk van O.-L.-Vrouw van Altijdurende Bijstand
te Hallaar op **donderdag 21 oktober 2021 om 10 uur**,
gevolgd door de crematie.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur.

De urne zal begraven worden in het urnenveld
op het kerkhof van Hallaar.

U kan René, samen met de familie, een laatste groet brengen
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210
te Hulshout, **donderdag 14 oktober van 18 tot 19 uur**.

Dit melden u in droefheid:

Jos † en Mathilde † Van Loo - Van den Broeck
Willy en Simonne † Van Loo - Spruyt

zijn broer

Hans en Rita Rappoort - Van Loo
Geert Van Loo
Benny † Van Loo, dochter en kleindochter

zijn neven en nicht

Thomas Rappoort en Annelies Van der Schraelen, Liesl, Felix
zijn petekind en achterneef

E.H. Johan Goris

zijn boezemvriend

de families Van Loo, Vets, Wouters, Mylemans.

Rouwadres: Fam. René Van Loo, p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

*Met dank aan het team van Conny Boons voor de
thuisverpleging en aan de Palliatieve Eenheid van
het H. Hartziekenhuis te Lier voor de
toegewijde en liefdevolle zorgen.*

Eucharistieviering vanwege de parochiegemeenschap in
de kerk van O.-L.-Vrouw van Altijdurende Bijstand te
Hallaar op zaterdag 6 november 2021 om 17.30 uur.