

In stil verdriet nemen we afscheid van

Vic Baeten

weduwnaar van Julia Cortens

Geboren te Hulshout op 30 september 1929 en in het bijzijn van zijn familie zacht ingeslapen in het wzc H. Familie te Heist-op-den-Berg op 11 november 2020.

Naar aanleiding van de corona maatregelen nemen we afscheid in de Sint-Mattheuskerk te Hulshout in intieme familiekring.

U kan Vic een laatste groet brengen in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout, op maandag 16 november en dinsdag 17 november na afspraak (015-22.21.17).

Victor en Liliane Van den Broeck - Baeten
Tamara en Noël, en Amelie
Helga en Giovanni, Jaciento, Elenora
Eric en Lisse, en Robbe
Henri en Marina Truyens - Baeten
Kirsten en Tim, Zita, Lennert
Karen en Renaat, en Lauren

Ludo en Nancy Feyaerts - Baeten
Niels
Lars
Erik Baeten en vriendin Michèle
Dean

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
verwant met de families Baeten, Cortens, Van Bauwel, Goyvaerts en Van der Auwera.

Liefste vader,
Je bent in je strijd tot het uiterste gegaan
een lange weg heb je afgelegd
en wij, wij hebben je altijd bijgestaan.
Je was een schat voor ons allen.
Je moeten missen zal ons zwaar vallen
maar in ons hart blijven we je dragen,
in ons hart blijf je bestaan.
Aan dit plekje in ons hart
daar komt niemand aan.

Dag vake,
We zeggen je:
start je auto, spring op je fiets,
span het paard in de kar
en rij de eeuwigheid tegemoet.
Jij zag ons graag, wij zagen jou graag.
Bedankt voor alles,
het ga je goed dicht bij God.

