

*Dood ben ik niet.
Dood ben ik pas als jullie
niet meer aan mij denken.*

Mevrouw
Stephanie Hannot

weduwe van Willy De Boeck

Geboren te Lint op 11 oktober 1928 en zachtjes
van ons heengegaan in het wzc Ter Nethe
te Hulshout op 14 november 2020.

Naar aanleiding van de corona maatregelen nemen
we afscheid in alle intimiteit en zal haar as
verstrooid worden op het kerkhof van Hulshout.

Rouwadres:
Familie Stephanie Hannot
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Dit melden u:

Etienne en Brigitte De Boeck - Dillen
Bart en Caroline Roodhoofd - De Boeck
Zoë, Zannah

Jan en Sonja Van Kerckhoven - De Boeck
Andy en Astrid Van Kerckhoven - Brouns
Yoena, Senne, Sky-Lana, Vince

*haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

haar broer, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

de families Hannot, De Boeck, Meeus en Huygelen.

*Met dank aan de huisarts Dr. Dominic Marivoet en
aan het personeel van het wzc Ter Nethe
te Hulshout voor de goede zorgen.*