

Ik verlaat diegene die ik liefheb  
om terug te gaan  
naar hen die ik niet missen kan.



mevrouw

*Rosa Laenen*

weduwe van Frans Horemans

Geboren te Hulshout op 26 februari 1937 en zachtjes  
van ons heengegaan in het Imeldaziekenhuis  
te Bonheiden op 9 juli 2019.

Lid van Samana

De crematie, het afscheidsmoment en de begraafing van de  
urne in het urnenveld op het kerkhof van Hulshout,  
zullen plaatshebben in beperkte kring.

U kan Rosa, samen met de familie, een laatste groet  
brengen in het funerarium Dirk Van Baelen,  
Grote Baan 210 te Hulshout, op  
**donderdag 11 juli 2019 van 19 uur tot 20 uur.**

Rouwadres: Fam. Rosa Laenen  
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Dit melden u:

Sonja Horemans

Kevin en Dorien Croonenborghs - De Kock  
Warre  
Amélia

Dorien Croonenborghs  
Anke Croonenborghs en Gunther Luyten

Patrick en Carine Horemans - Wuyts

Diego Horemans en Joyce Verley

*haar kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen*

haar broers, schoonzussen, neven en nichten

de families Laenen, Horemans, De Ceuster en Verhoeven.

*Met dank aan de huisarts Dr. P. Vercauteren, het Wit-Gele Kruis,  
de Landelijke Thuiszorg, de kinesistenpraktijk E. Van den Broeck  
en aan het kortverblijf van het wzc St.-Barbara te Herselt  
voor de goede zorgen.*