

*Treur niet: ik zal van jullie houden over dit leven heen
want de liefde vindt men in de ziel
en de ziel is onsterfelijk.
(père Lacordaire)*

Mevrouw

Paula Vissenaekens

weduwe van de heer Frans Liekens († 2004)

Geboren te Betekom op 4 februari 1924 en in het bijzijn van haar dochter zachtjes ingeslapen in het wzc Ter Nethe te Hulshout op 28 april 2019, gesterkt door het gebed van de gelovige gemeenschap.

Dit melden u met stil verdriet:

Francine (†) Liekens

Francisca (†) Liekens

Staf en Carine Goyvaerts - Liekens

haar kinderen

delen mee in het verlies: haar zus, schoonbroer, neven en nichten

de families Vissenaekens, Liekens, Van Dyck en Ceulemans.

Met dank aan de huisarts Dr. Depré en aan het personeel en vrijwilligers van het wzc Ter Nethe te Hulshout voor de goede zorgen.

Wij nodigen u vriendelijk uit mee afscheid te nemen in de aula Nethehof,
Vloeikensstraat 1 te Hulshout, op **zaterdag 4 mei 2019 om 12 uur**.

Samenkomst in de aula om 11.45 uur.

De asverstrooiing zal plaatshebben op het kerkhof van Hulshout in alle intimiteit.

U kan Paula, samen met de familie, groeten in het funerarium Dirk Van Baelen,
Grote Baan 210 te Hulshout, op donderdag 2 mei van **18 uur tot 19 uur**.

Rouwadres: Fam. Paula Vissenaekens
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout