

*Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan
stilletjes heengegaan.*

De heer

Paul De Raedt

echtgenoot van **Maria Huysegems**

Geboren te Westmeerbeek op 29 november 1927 en vredig
van ons heengegaan in het Imeldaziekenhuis
te Bonheiden op 19 november 2021.

Lid van duivenbond De Snelle Vlucht Houtvenne
Lid van OKRA
Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1
te Hulshout, op **vrijdag 26 november 2021 om 11 uur**.

Samenkomst in de aula om 10.45 uur.

De urne zal begraven worden in het urnenveld
op het kerkhof van Westmeerbeek.

U kan Paul, samen met de familie, een laatste
groet brengen in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op donderdag 25 november van 18 uur tot 19 uur.

Dit melden u:

Maria Huysegems

zijn echtgenote

Lizette De Raedt en Willy Van Elven

Viviane De Raedt

Kim en Kristof, en Femke, Ferre

Guy en Liliane Naulaerts - De Raedt

Bjorn

*zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen*

de families De Raedt, Huysegems, Faes en Verdonck.

Rouwadres: Familie Paul De Raedt

p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

*Met dank aan de huisarts Dr. Mark Vanmeert en aan
het team van Marleen Van Bel voor de thuisverpleging.*