



*Weinig nemen en veel geven,  
altijd hartelijk en warm.  
Als de mensheid zoals jij was,  
was de wereld niet arm.*

De heer  
*Jos Van den Eynde*

echtgenoot van Josée Holemans

Geboren te Tongerlo op 20 augustus 1935 en in het  
bijzijn van zijn echtgenote rustig ingeslapen  
thuis te Hulshout op 21 november 2021.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen  
in de aula Nethnhof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout op  
**zaterdag 27 november 2021 om 11 uur.**

Samenkomst in de aula om 10.45 uur.

De urne zal een warm plaatsje krijgen in  
een voor hem vertrouwde omgeving.

U kan Jos, samen met de familie, een laatste groet  
brengen in het funerarium Dirk Van Baelen,  
Grote Baan 210 te Hulshout, op  
vrijdag 26 november van 18 uur tot 19 uur.

Rouwadres:  
Familie Jos Van den Eynde  
p/a Begr. Dirk Van Baelen  
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout  
[www.begrafenissendirkvanbaelen.be](http://www.begrafenissendirkvanbaelen.be)

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Josée Holemans

*zijn echtgenote*

Dirk en Carine Van Baelen - Van den Eynde

*zijn kinderen*

Jochen en Joline Van Baelen - Milissen

Lucas  
Pauline

Glenn en Sien Van Genechten - Van Baelen

Fia  
Nelles

*zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen*

zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

de families Van den Eynde, Holemans, Dockx en Loockx.

*Met dank aan huisarts Dr. Mark Vanmeert en een  
dikke pluim voor Sandra Van Bel en haar team  
voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.*