

Vandaag is mijn moeder, na een lange en pijnlijke ziekte, rustig van ons heengegaan

mevrouw
Jeannine Puttemans
weduwe van Emiel Verschueren

Geboren te Leuven op 21 oktober 1945 en
zachtjes van ons heengegaan in het
Imeldaziekenhuis te Bonheiden
op 8 juli 2019.

Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons mee
afscheid te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1,
te Hulshout op **zaterdag 13 juli 2019 om 12 uur**.

Samenkomst in de aula om 11.45 uur.

De crematie en de verstrooiing van de as
hebben plaats in alle intimiteit.

U kan Jeannine, samen met de familie, een laatste groet brengen
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te
Hulshout, vrijdag 12 juli van 18 uur tot 18.30 uur.

Rouwadres: Fam. Jeannine Puttemans
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210, 2235 Hulshout

Dit melden u:

Geert Verschueren

haar zoon

Willy (†) Puttemans

Theo en Gaby Heremans - Verschueren
kinderen en kleinkinderen

Roger (†) en Emilienne Bosmans - Verschueren
kinderen en kleinkinderen

Paul (†) en Magda Verschueren - Liekens

*haar schoonbroer, schoonzussen,
neven en nichten*

de families Puttemans, Verschueren, Rosiers en Cortens.

*Met dank aan de huisarts Dr. E. Boogaerts,
het team van Marleen Van Bel voor de thuisverpleging
en aan het verplegend personeel en Dr. T. Laurier van het
Imeldaziekenhuis te Bonheiden voor de goede zorgen.*