

Verder van de wereld weg,
elke dag een beetje,
dichter naar de hemel toe,
elke dag een treetje.



Mevrouw

Hermine Aerts

weduwe van **Eduard Van Dessel**

Geboren te Itegem op 13 maart 1940 en zachtjes
van ons heengegaan in het AZ Sint-Elisabeth
te Herentals op 14 september 2021.

Lid van Samana

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
heeft plaats in de parochiekerk van Sint-Guibertus te Itegem
op **vrijdag 17 september 2021 om 10 uur**, gevolgd door
de bijzetting van de urne in het columbarium
op het plaatselijk kerkhof.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.

Gelegenheid tot groeten in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
woensdag 15 september van 17 tot 20 uur.

Rouwadres:

Familie Hermine Aerts

p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17

Dit melden u:

Jan Van Dessel en Nicky Janssens

haar zoon en partner

Moriah Joosen en Christophe Lasters, en 

dochter en schoonzoon van Nicky

Jos † en Ghislaine Wuyts - Aerts

Maurice en Gerry Meylemans - Aerts

kinderen en kleinkinderen

Theo † Aerts

haar zussen, schoonbroer, neven en nichten

Delen mee in het verdriet

de familie Van Dessel en aanverwanten

De families Aerts, Van Dessel, Luyten en Van Aggelpoel.

*Met dank aan de huisarts Dr. Tambuyzer, het personeel van
het wzc Sint-Jozef, afdeling Neerhof, te Wiekevorst en aan
het personeel van het AZ Sint-Elisabeth te Herentals
voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.*

Herdenkingsviering vanwege de parochie in de kerk
op zondag 3 oktober 2021 om 9 uur.