

*Ik ga alvast, want ik ben zo moe,
maar weet je wat ik doe,
ik laat hier en daar een lichtje aan.
Dan moet jij straks, als je komt
niet door het donker gaan.*

Mevrouw

Frieda Lambaerts

echtgenote van André Leysen

Geboren te Morkhoven op 21 april 1937 en in het
bijzijn van haar familie ingeslapen te Lier in het
H. Hartziekenhuis op 18 oktober 2019.

Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons mee
afscheid te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1,
te Hulshout op **vrijdag 25 oktober 2019 om 11 uur**.

Samenkomst in de aula om 10.45 uur.

De urne zal bijgezet worden in het columbarium
op het kerkhof van Morkhoven.

U kan Frieda, samen met de familie, een laatste groet brengen
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210
te Hulshout, donderdag van 19 tot 20 uur.

Dit melden u:

André Leysen

haar echtgenoot

Luc en Fried Leysen - Van Den Bergh

haar kinderen

Wouter Leysen en Han Boen
Thomas Leysen en Tine Stryckers
Lore Leysen en Giliam Spruyt, en ♥

haar kleinkinderen

haar broer, zus, zus (†), schoonzus, schoonbroer,
schoonbroer (†), neven en nichten

de families Lambaerts, Leysen, Van De Putte en D'Joos.

Rouwadres: Fam. Frieda Lambaerts
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

*Met dank aan de huisarts Dr. Bens, de kinesiste,
de thuisverpleging van Diane Lievens, Landelijke Thuiszorg,
het verplegend personeel van het H. Hartziekenhuis, B5, te Lier
en aan allen die haar met de beste zorgen hebben omringd.*