



Omdat het leven mooi was samen met jou,
wordt het leven moeilijk zonder jou ...
Omdat jij moedig en hoopvol was,
willen wij dat ook zijn ...

Francine Indekeu

vrouw van **Walter Van Den Broeck**

Geboren te Nijvel op 24 maart 1948 en zachtjes van
ons heengegaan in het bijzijn van haar geliefden
thuis te Hulshout op 23 april 2021.

Daar voor het raam,
daar waar jij altijd stond.
De plaats waar jij ons uitzwaaide.
Jij staat daar nog elke keer
als wij langskomen,
alleen is het anders dan vroeger.
Want wanneer we wegstaren
en dan weer terug,
dan ben je verdwenen.
Mams,
wij missen je ontzettend erg.
Wij wilden dat je er gewoon
voor ons nog was!
Mams,
wij houden van jou!

Naar aanleiding van de opgelegde corona maatregelen
nemen wij in intieme kring afscheid in de
Sint-Mattheuskerk van Hulshout.

De urne zal bewaard worden in een
voor haar vertrouwde omgeving.

Zij leeft verder in het hart en de herinneringen van:

Walter Van Den Broeck, *haar man*,
met wie ze 57 jaar lief en leed heeft gedeeld en
met wie ze 49 jaar gehuwd was

Wendy Van Den Broeck, *haar dochter*,
haar grootste steun en toeverlaat

Lori Liekens, *haar kleindochter*,
het mooiste geschenk in haar leven,
haar alles

Dit melden u ook haar broers, schoonzussen, neven en nichten

Rouwadres: Familie Francine Indekeu
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be

*Met speciale dank aan Dr. Marc Mariën
voor de meer dan goede zorgen.*

Francine Indekeu

1948 - 2021

