

*Wij willen u rust geven,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen begrijpen,
was onze grootste smart.*

de heer
Emiel Verhaegen

echtgenoot van Elsa Verhaegen

Geboren te Booschoot op 17 april 1942 en van
ons heengegaan in het H. Hartziekenhuis
te Lier op 9 januari 2019.

De crematie en het afscheidsmoment hebben
plaats in intieme kring.

U kan Emiel een laatste groet brengen in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
maandag 14 januari van 17 tot 20 uur.

Rouwadres: Fam. Emiel Verhaegen
pa/ Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Dit melden u :

Elsa Verhaegen

zijn echtgenote

Ilse Verhaegen en Luc Van Bael
Jelle en Birgit
Tessa
Laura en Keenan

Gerry en Annick Verbeeck - Verhaegen
Femke en Michiel
Dieder en Dorien
Febe

zijn kinderen en kleinkinderen

zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Verhaegen, Verhaegen, Baestaens en Baumans.

*Met dank aan de huisarts Dr. Marc Mariën en aan
de kinesist François Van Wunsel voor de goede zorgen.*