



*Ik ben moe na de lange reis.  
Al wat ik vraag, is een rustige slaap  
en dromen over hen die ik liefhad.*

Mevrouw  
*Christiane Van de Ven*

weduwe van Roger Bellens

Geboren te Westerlo op 24 mei 1952 en omringd  
door haar geliefden zachtjes ingeslapen te Lier  
in het H. Hartziekenhuis op 9 september 2021.

Wij nemen afscheid in intieme kring en  
begraven haar urne in het urnenveld  
op het kerkhof van Hulshout.

U kan Christiane een laatste groet brengen  
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te  
Hulshout, maandag 13 september, dinsdag 14 september,  
woensdag 15 september en donderdag 16 september 2021  
telkens van 17 uur tot 20 uur.

Zij was de vrouw van  
Roger (†) Bellens

moeke van  
Peter en Wendy Van den Bruel - Bellens  
Len Van der Mieren  
Mia Van der Mieren

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,  
neven en nichten

de families Van de Ven, Bellens, Vantongerloo en Peeters.

*Met dank aan  
de thuisverpleging Petra, Ils, Nick en Nathalie  
van Zorgteam Kempen en aan het personeel van de  
palliatieve afdeling van het H. Hartziekenhuis te Lier  
voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.*

Rouwadres:  
Familie Christiane Van de Ven  
p/a Begr. Dirk Van Baelen  
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout  
[www.begrafenissendirkvanbaelen.be](http://www.begrafenissendirkvanbaelen.be) - 015-22.21.17

Je naam staat in ons hart geschreven,  
het eind kwam veel te gauw.  
Maar in gedachten blijft steeds leven  
je liefde, zorgzaamheid en trouw.

Weinig nemen en veel geven,  
altijd hartelijk en warm.  
Als de mensheid zoals jij was,  
was de wereld niet arm.